

## Jubileumlied '750 jaar Sacramentsdag' 2014

Neem onze bede

Broos in de aarde, rustend in uw eigen schoot,  
wachtte het in al zijn waarde, in zijn naaktheid bloot.  
In een lichaam als uw teken, teken in uw naam.  
Alle vrees is nu geweken, zing in uw geest tezaam:  
neem onze bede, onweerstaanbaar lied zo vrij,  
breng op onze tocht naar morgen vrede naderbij.

Dank voor uw gave, breng ons dichterbij elkaar.  
Zegen ons, uw hart als haven, dank uw groot gebaar.  
Simpel sacrament zo heilig als het hoogst gebod.  
Bloed is het geheim van liefde, bindt ons met ons lot.  
Broos in de aarde, rustend in uw eigen schoot,  
wachtte het in al zijn waarde, in zijn naaktheid bloot.

Dank voor uw gave, breng ons dichterbij elkaar.  
Zegen ons, uw hart als haven, dank uw groot gebaar.  
In een lichaam als uw teken, teken in uw naam.  
Alle vrees is nu geweken, zing in uw geest tezaam:  
neem onze bede, onweerstaanbaar lied zo vrij,  
breng op onze tocht naar morgen vrede naderbij.

Muziek: George F. Händel. Tekst: Olaf Douwes Dekker.

Liedtekst in opdracht van het bestuur van het Gilde van het Sacrament van Niervaert,  
op de melodie van '*See, the Conqu'ring Hero Comes!*', uit 'Judas Maccabaeus', oratorium van George F. Händel  
(1746-'47); t.b.v. gebruik als zelfstandig lied tekstueel gewijzigd in '*A toi la gloire, O Ressuscité!*' door  
Edmond Louis Budry in 1884, vervolgens in '*Thine be the glory*', vert. Richard Hoyle (1925) en in '*U zij  
de glorie*' door J.W. Schulte Nordholt'. Tekstadvies: Coriënne Veeger. Muzikaal advies: Jacques Maassen.

© Tekst: Olaf Douwes Dekker, Breda, mei 2008. Kleine wijzigingen in tekstredactie door de auteur: mei  
2013.